

# De Maand van Hemus

## juni 2004

### MET HEMUS' TOEKOMST ZIT HET GOED

Vrijwilligerscoördinatoren aan de slag  
door Leonie Walta

Sinds een half jaar zijn Koos Iestra en Sjoerd Nauta actief als vrijwilligerscoördinatoren binnen Hemus. Mogelijk is nog niet bij iedereen duidelijk wat zij precies doen, waarvoor je ze kunt benaderen en waarvoor zij jou kunnen benaderen. Een gesprek met Koos Iestra.

Koos werd een tijdje geleden benaderd door Piet Kunst en Feike Tibben of hij deze voor Hemus nieuwe functie zou willen vervullen. Ook Sjoerd Nauta werd hiervoor gevraagd. Een jaar lang zullen zij dit samen gaan doen, daarna zal Sjoerd het alleen voortzetten. Er is op het moment wel sprake van een soort taakverdeling. Sjoerd houdt zich meer bezig met het opzetten van een database met gegevens van alle leden van de vereniging en Koos concentreert zich meer op het bemiddelen in het vinden van vrijwilligers omdat hij meer mensen kent binnen de vereniging.

Waarom nu eigenlijk deze nieuwe functie? Wel, in het verleden was Hemus klein, kende iedereen elkaar en ging het vrijwel vanzelf om mensen voor allerlei taken te vinden. Voor het

bestuur was het een kleine moeite om hierin te bemiddelen. Nu de vereniging groter wordt kent niet iedereen meer elkaar en wordt de taak ook te zwaar voor het bestuur. Daarnaast is het in het algemeen soms moeilijker om vrijwilligers te vinden, terwijl het volgens Koos toch heel leuk kan zijn om iets voor de vereniging te doen: "Mensen kijken vaak erg op tegen anderen die veel binnen een vereniging doen, maar beseffen niet er ook hele simpele taken zijn die ze zouden kunnen uitvoeren. Het kost misschien wel tijd, maar daarnaast levert het ook heel veel op. Het is leuk om bij een vereniging te kunnen horen, je daarmee te kunnen identificeren en samen te werken met andere mensen."

De inspanning die een vrijwilli-

gerscoördinator moet leveren valt volgens Koos qua tijdsbesteding mee. Feike heeft vanuit het bestuur al een hoop werk gedaan, er is al een inventarisatie gedaan naar alle aanwezige taken binnen Hemus. Het is wel belangrijk dat er een goede database aanwezig is waarin de interesses en de capaciteiten van alle leden zijn verwerkt zodat de juiste personen kunnen worden benaderd voor bepaalde taken.

In principe regelt de coördinator geen vrijwilligers, maar geeft suggesties aan bijvoorbeeld een commissie die op zoek is naar nieuwe leden. In sommige gevallen gaan ze zelf wel actief op zoek, als het gaat om kritische functies waarvoor het belangrijk is de juiste persoon te vinden.

lees verder op pagina 4

### RONDJE OOSTELIJK FLEVOLAND

met 70 km de langste toertocht ooit georganiseerd door Hemus  
zondag 15 augustus

**Flevoland: prachtig roeiwater, brede vaarten, soms tussen hoog groen, vaak langs akkers. Dat is de ambiance van de het Rondje Flevoland dat de toercommissie op zondag 15 augustus organiseert.**

We vertrekken die ochtend om 7 uur met de botenwagen naar Lelystad. Bij roeivereniging Pontos leggen we de C-vieren in het water.

De route gaat over de Larservaart, de Hoge Vaart en de Lage Vaart van Lelystad via Bidding-

huizen en Dronten weer naar Lelystad.

Onderweg diverse stops, met een maaltijdstop in Dronten. En twee keer nemen we een zelfbedieningssluis.

We hopen rond 8 uur 's avonds terug te zijn in Lelystad.

Eten en drinken voor onderweg moet je zelf meenemen, net als een goede conditie. De kosten van deze

prachtige tocht zijn € 10 inclusief reiskosten.

Verdere inlichtingen: Piet Hilhorst (480 6189) en Els Boelhouwer (480 7040).



### DAAN SMIT IN HET ZIEKENHUIS

van de redactie

**Onlangs is Daan Smit opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft leukemie.**

Daan is een heel actief jeugdlid. Hij vormt samen met Elke Jurses het Jeugdbestuur, hij is de webmaster van de jeugdsite, hij stuurt seniorenploegen en... hij roeit.

Hij vindt het erg leuk om post te krijgen.

Op <http://forum.madclan.net/> kan je volgen hoe het met hem gaat, en hem een berichtje sturen.

Hij ligt in het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Afdeling Giraf kamer 11  
Lundlaan 6  
3584 EA Utrecht.

Bezoek alleen in overleg met zijn moeder, Yteke Braakmsa - zie ledenlijst.

Op de foto Daan en Elke



De maand van Hemus wordt tienmaal per jaar aan alle leden van Roeivereniging Hemus gezonden.

Redactie: Ilja van Buitenen, Lieke Huits, Koos Termorshuizen, Leonie Walta, Jos Wassink.

Adreswijziging naar ledenadministratie@hemus.nl. Onopgemaakte kopij en tips naar redactie@hemus.nl



BATENBURG-RUITER  
BOUWBEDRIJF B.V.  
Havenweg - Amersfoort

### JOS VAN DER MEER (1959-2004)



zie pagina 2

### NATTE MIDZOMERNACHT

van de redactie

**19/20 juni - De Midzomernachttocht kende dit jaar een nieuwe formule: meer roeien, minder hangen.**

Met 6 tweeënmet - C2's en wherries - werd eerst bij mooi weer naar Baarn geroeid. Daar hadden we toestemming de barruimte en keuken te gebruiken. Het voetbal werd door enkele fanaten op een mini-tv gevolgd. Daarna door naar Eemdijk. Daar stond een stationcar vol nuttige zaken, zoals stoelen, gasbranders en vooral dekzeil.

Soep, hertenbiefstuk en hamburgers werden op de mini-barbecues gelegd; de vuurkorven en enig vuurwerk knetterden gezellig. Vervolgens ging de hemel open: een uur lang stroomde het omlaag. Nu bleek het nut van de dekzeilen: en masse werden staande onder de zeilen relevante liederen aangeheven.

Om kwart over 2 terug, met weer een warme stop in Baarn. Vol meloen legden we het laatste stuk in het licht af. Terug bij Hemus klonk een oprecht applaus voor organisator van deze onvergetelijke nacht, Piet Hilhorst.

### DIT NUMMER

Dit nummer bestaat uit vier pagina's plus drie pagina's ledenlijst plus als vakantiebonus een geïllustreerde waterkaart plus 64 pagina's Handboek Hemus.

Eén pagina is geheel gewijd aan Jos van der Meer. Verder besteden we aandacht aan allerlei gebeurtenissen in de club - zonder echte grote uitschieters.

### VOLGEND NUMMER

Het volgende nummer verschijnt eind augustus. Prettige vakantie!

zondag 15 augustus

**RONDJE FLEVOLAND - 70 KM**

donderdag 19 augustus

**REGIONALE MIDWEEKDAG**

zaterdag 28 augustus

**HACK**

Hemus Algemene Clubkampioenschappen  
zie pagina 4

zaterdag 25 september

**DHV EEMHEAD**

# JOS VAN DER MEER: ENTHOUSIASME EN DOORZETTINGSVERMOGEN

door Leonie Walta

**Op zondag 6 juni overleed na een kort ziekbed Jos van der Meer. Zijn plotselinge dood zond een schok door de vereniging. Dat gold in het bijzonder voor de jeugd die Jos elke zaterdag coachte. De afgelopen maand is er veel over Jos gepraat en gedacht. Leonie Walta heeft haar gedachten op papier gezet.**

Een paar jaar kwam Jos trouw naar de skifflessen die ik in de zomermaanden geef. Hard vooruit ging hij niet, maar de wil om de skiff te beheersen was zo groot dat het bijzonder leuk was om hem te begeleiden. Zijn dochters Lianne en Marjolein fietsten dan wel eens mee en stelden allerlei vragen of riepen gewoon 'hup papa'. Met gebogen rug en vertrokken gezicht vocht hij zich een weg over het water, tijdens de coaching zo geconcentreerd dat ik menige aanvaring heb moeten voorkomen. Hij luisterde met een ernstig gezicht en zei haast nooit iets terug waardoor ik soms het gevoel had dat hij het maar niks vond wat ik allemaal zei. Achteraf gevraagd bleek dat allerminst het geval.

Jos begon zijn roeicarrière overigens al ergens eind jaren zeventig, bij roeivereniging Ossa in Heerhugowaard. En in de "Galerij der Groten" uit het jubileumnummer van het clubblad van Ossa uit 1999 is te zien dat Jos daar in 1979 de DD-race won in een overnaadse vier met stuurman.

1979	Delft - Den Haag race	4,0 km	HOv4+	00:45.25
1999	Wilke van Muiswinkel, Ed Gerritsen, Frits Foekema, Jos v.d. Meer; Stuur: Mark Veldman	22 km	HOv4	02:02.22

Zelf roeide ik in de jaren '90 bij Ossa, toen was Jos daar al lang weg. Ik zag bij Hemus wel een stukje Ossa in hem terug: zijn mentaliteit en Noordhollandse accent waren kenmerkend.

Jos was enthousiast over het behalen van zijn skiff 3 examens, over zijn vooruitgang op de Eemhead, over de coachcursus en het begeleiden van zijn jeugdgroep, over wat niet eigenlijk? Zijn doel was om ooit in de Strijdhorst te mogen roeien, dat doel heeft hij niet gehaald. Jos, ik hoop dat ze daarboven een Strijdhorst voor je hebben.



## ZONOVERGOTEN DAG OVERSCHADUWD DOOR TRIEST BERICHT

door Leonie Walta

**De Dommelregatta was op 6 juni. De weerberichten waren goed en Hemus vertrok met drie dubbelvieren, een vier met en drie skiffs richting Den Bosch.**

Of eigenlijk naar Sint Michielsgestel omdat gevraagd was de botenwagen daar in verband met de capaciteit bij de start te parkeren. Uw razende reporter had een lange wandeling gepland als voorbereiding van de Vierdaagse van Nijmegen en werd onder aan de afrit Boxtel Noord gedropt om in een tocht van 35 kilometer door de natuur in Den Bosch aan te komen. Ondertussen heb ik me via de GSM op de hoogte laten houden van de ontwikkelingen.

Met een lekker zonnetje was het buiten goed toeven en ik begreep dat na het eerste blok vooral het terugroeien naar de start erg lekker was geweest. Ook omdat het dan allemaal wat meer relaxed was natuurlijk. Het tweede blok roeide volledig in de zon. Ik kwam precies met de laatste ploeg bij de finish langs gewandeld waar de Hemus-roeiërs met oververhitte gezichten lagen uit te puffen van hun race. En dan nog weer terug naar de start roeien.

Bij de Hertog was het heerlijk uitrusten op hun enorme terras/buitenplaats, maar lang wachten op de prijsuitreiking. Er waren allerlei problemen met de uitslag, en uiteindelijk zijn we om 7 uur maar naar huis gegaan. Maar dat was niet het enige wat niet zo goed verliep. Het instapvlotje bij de start was klein en op een veel te ondiepe plek. Er was bij de start geen water verkrijgbaar hoewel de warmte veel drinken vereiste, en de start van beide blokken liep gigantisch uit. Dat moeten we op de Eemhead toch beter kunnen.

Uiteindelijk was de uitslag pas de donderdag na de wedstrijd beschikbaar. Twee blikken voor Hemus, voor de vier met met Hans Meijer, Jantinus Ziengs, Martijn Roelofs, André Haveman en stuurman Robert van Spronsen - die het baanrecord met vier minuten verpulverden en hun angstaanjagende Duitse tegenstanders op 1,5 minuut zetten - en voor Bart Buiskool in de skiff.

Als een donderslag bij heldere hemel komt aan het eind van de dag het bericht dat Jos van der Meer die nacht is overleden. Alle ervaringen, de warmte van de zon en de spierpijn zijn plotseling verdwenen en maken plaats voor verdriet. Verdriet dat niet met woorden is te beschrijven.



## VOLOP AFGEROEID

van de redactie

Het loopt storm bij het afroeien. In mei en juni zijn in totaal 34 mensen afgeroeid.



allemaal blijde mannen

Dit zijn ze:

### G1S1:

Laura M'Rabet  
Charles Volmer  
Karin Pattisina  
Lisa Bosker  
Ien Bringman  
Martine Hogerwerf  
Mark Geljon  
Wim Maurits  
Gerrit Westhof  
Egbert Broers  
Anton van Houten  
Andre Ravestijn  
Henk Grimm  
Hendrik Jan van Dooren

### SO1:

Wiep Nijdam  
Suzanne Heijbrock  
Josita van de Kerk  
Peter van Gerwen  
Fred Wink

Naast deze lijst zijn begin juni ook nog zo'n tien nieuwe jeugdleden opgegaan voor de eerste proef. Het was voor de eerste keer dat de afroecommissie een jeugdproef in het kader van het KNRB-jeugd stappenplan afnam. Dat het voor instructeurs en afroecommissie een beetje wennen is, bleek uit het feit dat de afroecommissie de lat wat hoger legde dan de instructeurs verwachtten. Hierdoor hebben alle jeugdleden al wel het diploma gekregen, maar nog niet de eerste sticker.

Intussen bekijken de instructeurs en afroecommissie samen hoe dit goed op elkaar kan worden afgestemd.

## DE KEIZER VAN ATLANTIS VANUIT EEN WHERRY

door Leonie Walta

Op 11 en 12 juni werd het tweejaarlijkse Poortersfestival bij de Koppelpoort gehouden.

Op het programma stond een voorstelling van een uur over de Keizer van Atlantis. Omdat je op het water eerste rang zit en het gewoon erg leuk is om met een wherry 's avonds een stukje te varen rolden Robert van Spronsen, Eva Nielen, Hans Meijer, Mechteld Schwarz, Jantinus Ziengs en ikzelf op zaterdagavond de Gijs en de Bergeend naar buiten, plakten er een paar olielampjes op en togen gewapend met een thermoskan thee en te weinig paraplu's naar de Koppelpoort.

De voorstelling was best indrukwekkend. Er werd goed gebruik gemaakt van de Koppelpoort als decor. We misten soms wel wat door het manoeuvreren met de boot in de wind en een vluchtactie naar de brug toen het begon te regenen. Het verhaal, voor zover ik

het meegekregen heb, ging over een keizer en de dood (in persoon). De dood kwam met een bootje door de Hemelpoort gevaren naar het rijk der levenden. Daar gaf hij aan niemand meer mee te nemen dus iedereen bleef altijd maar leven. De Hemelpoort ging dicht door het houten schot te laten zakken. Uiteindelijk werd de dood gevraagd toch weer mensen mee te nemen, hij eiste daarvoor het offer van de keizer. De keizer ging mee in het bootje van de dood en de Hemelpoort ging weer open waardoor de keizer en nog een aantal gesneuvelden van een paar scènes terug in de rook verdwenen.

In het donker roeiden we terug naar Hemus, in een elfsteden sfeer met die olielampjes op de punten.

## CALIMERO MOET OP EIGEN BENEN STAAN

Feike Tibben blikt terug op bestuurstijd door Jos Wassink

Z'n zwaarste momenten maakte hij begin vorig jaar door in de Villa van Hemus, toen een ALV zodanig uit de hand liep dat het bestuur zich gedwongen zag zichzelf op te heffen.

Toen hij dit voorjaar op de ALV in sporthal Zielhorst afscheid nam als vice-voorzitter, besefte hij dat hij dat toch liever in de Villa had gedaan: Een rothok om te vergaderen, maar ook de huiskamer van Hemus. Feike Tibben blikt terug op z'n bestuursperiode: voorzitter van 1999 tot 2003, vice-voorzitter vanaf 2003 tot voorjaar 2004.

De bestuurscrisis zag hij enige tijd van tevoren al aankomen. De bedoeling was om een scheiding aan te brengen tussen denkers in het bestuur en doeners in de commissies. Dat was nodig om het bestuur slagvaardiger te maken zodat de groeiende vereniging goed bestuurd kon worden. Maar toen de ALV struikelde over een omstreden voorstel van de materiaalcommissaris, bleek de operatie mislukt en de positie van het bestuur onhoudbaar.

'Dat gaat je niet in je koude kleren zitten'. Andere bestuursleden belden hem in de week erna op om te praten, want ze hadden er slapeloze nachten van. Feike trouwens zelf ook. Naderhand denkt Tibben dat die bestuursomslag te voorbarig was. Het moest wel gebeuren - die scheiding tussen denkend bestuur en uitvoerende commissies - maar het ging kennelijk te snel.

In het nieuw geformeerde bestuur onder voorzitterschap van Piet Kunst bleef Feike Tibben aan als vice-voorzitter, een functie die hij eerder zelf had opgeheven. Zijn voornaamste redenen om aan te blijven was om het nieuwe bestuur enige continuïteit te geven en bovendien was hij nog niet klaar. Niet met de herstructurering van het bestuur, noch met de nieuwbouwplannen.

Goede herinneringen zijn er ook. Als eerste de opening van Villa Hemus in 1999, zijn eerste daad als voorzitter. Verder doet het hem goed te zien hoe het jeugdroeien zich ontwikkeld heeft. Toen Tibben voor het eerst pleitte voor jeugdroeien, stond er nog in de statuten dat Hemus zich niet met jeugd diende in te laten. Het heeft een jaar praten en lobbyen gekost, maar mede dankzij mensen als Adriaan Wisse, Jos van der

Meer en Marien Mortier is er nu bij Hemus een bloeiende jeugdcultuur.

De zwaarste momenten zijn die van ernstige ziekte binnen de vereniging. Daan Smit, die onlangs voor de tweede keer voor lange tijd het ziekenhuis in moest, vorig jaar Hugo Bos die gelukkig voorspoedig hersteld is en natuurlijk het onverwachte overlijden van Jos van der Meer afgelopen maand. Op zulke momenten kijkt iedereen toch ook naar het bestuur. Je moet dingen organiseren en begeleiden. Je hebt de zorg voor elkaar.

In de periode dat Feike in het bestuur zat, is Hemus het Calimero-stadium ontgroeid. Feike begon - ter compensatie van het Calimerodenken - te roepen dat Hemus de grootste watersportvereniging van Amersfoort was, en bij zijn vertrek is Hemus dat ook. Dat betekent overigens niet dat nu alles van een leien dakje gaat. De huisvesting bijvoorbeeld is een onderwerp dat blijvende aandacht en lobby behoeft. Feike houdt dat onderwerp als lid van de nieuwbouwcommissie onder zijn hoede.

Bij zijn aftreden maakte Feike bekend van plan te zijn het wat rustiger aan te gaan doen. Degenen die hem wat beter kennen, zal het niet verbazen dat daar weinig van komt. Als secretaris van de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) heeft hij hard doorgewerkt aan de zogenaamde sportvisie, een stuk over kansen en bedreigingen voor sportverenigingen in Amersfoort dat op 17 juni aan de gemeente zal worden aangeboden.

Moeilijke situaties en mooie herinneringen eraan gaan bij Feike hand-in-hand. De vergaderingen in Villa Hemus, de ziektegevallen binnen de vereniging en het eindeloze gevecht over huisvesting. De belangrijkste zaken krijg je nu eenmaal niet kado. Niemand die dat beter weet dan een marathonroeier.

### Naschrift

Inmiddels heeft Feike zijn huis te koop gezet. Hij is van plan naar Steenwijk te verhuizen.

## EEN ZWARE DOBBER

Arjan de Boer

Tja en daar ga je met 1 stuur, 4 ervaren beginners en een prachtige avondhemel. Eindelijk ingestapt en met een rustige slag richting Baarn. Nu ben ik nog nooit voorbij de elektriciteitsmasten geweest en het was een aangename verrassing de mooie omgeving van de Eemvallei te zien. Het roeien ging erg lekker en na diverse oefeningen zijn wij na het "vijfde negertje" gestopt op de wisselplek. Helaas geen koffie of thee en met een dorstige keel doorgevaren met een andere stuur naar Baarn. Uiteraard is het regel dat je als beginner ook leert af te meren maar de stuur had haar bedenkingen omdat ze haar bril niet op had. Maar "het parkeren" ging volgens het boekje!

Op de weg terug en na een stuurwissel begon de vermoeidheid toch toe te slaan. Maar de lessen van Arno, Mathilde, Peter en Gerard hebben hun vruchten afgeworpen want met strakke slag gingen we in een haast trance-achtig ritme terug naar Hemus. De zon was inmiddels achter de horizon, het water was vlak en het begon donker te worden.

En 1 km voor Hemus plotseling een hoop geschreeuw waardoor iedereen uit zijn trance werd gehaald. Wat bleek? Een visser had een 4 met stuur aan de haak geslagen.

Het goede nieuws was dat er drie dames aan boord waren wat hij nog nooit gevangen had, het slechte nieuws was dat zijn hengel (volgens zijn zeggen 1000 gulden) op de bodem lag. Gelukkig lag het vislijntje over een riem en de hengel was snel op het droge. De dobber zat echter vast aan het roer en wij zouden bij Hemus deze verwijderen en terugbrengen.

Gelukkig was de visser vriendelijk en begripvol want helaas heb ik het wel anders meegeemaakt.

Natuurlijk zal je zien dat als je aangelegd heb dat je de dobber kwijt bent. We hebben de boot in zijn achterruit gezet en de dobber getracht te localiseren. Maar een dobber zonder lood is een plat houtje op het water en dus heel moeilijk te vinden. Na het nodige manoeuvreer en lachen konden we de dobber aan de visser geven.

Dit brengt mij op de vraag hoe het met aansprakelijkheid geregeld is. Is de stuur verantwoordelijk, de gehele boot of de vereniging.

Voor mij was het in ieder geval een boeiende en leuk ervaring om 's avonds laat terug te zijn bij Hemus.

### Uit:

Maartje Annet Schoolderman  
Esther Bouwman  
Marlies van den Brand  
Paul Jurrens  
Tienke van Hasselt  
Japke Jansen

## IN EN UIT

van de ledenadministratie

### In:

Guus Veenendaal  
Jacqueline van Denderen  
Floor Buchholtz  
Arjan Arntzen  
Lea Smink  
Pepijn Weeder  
Daan Weide  
Matthijs Vákár  
Daniël 't Hooft  
André Smink

### In:

Petra Rijs  
Hester Clayton  
Ingrid van Leeuwen  
Elisabeth Clayton  
Willemien Meershoek  
Harm Buchholtz  
Madelon Klijn  
Arjan de Boer  
Annelies Holterman  
Liesbeth van Rijnsbergen



# GROTE OPKOMST ZOMERFEEST

van de redactie

Het op 5 juni gehouden zomerfeest was zonder meer een succes. Bijna een kwart van alle leden was er.



huldiging Elfstedenploeg

Geboren op een mooie zaterdagmiddag uit het brein van Yvonne Servaas, Phil Birch en Charles Volmer. Een stevige marketing-campagne, een geheel overdekt terras, een ruime inkoop aan drank en lekkere dansmuziek. Ziedaar de succesformule van het zomerfeest.

Het feest had een thema meegekregen: 70's. Sommigen hadden zich behoorlijk uitgesloofd met kleding en andere attributen. De muziek was van het type dat een paar jaar terug echt helemaal niet kón, maar nu weer volop wel: YMCA, om maar wat te noemen. En natuurlijk kwam alle muziek met een naald van echte elpees af.

De feestvreugde werd even onderbroken voor een huldiging: de winnende mixed Elfstedenploeg werd in het zonnetje gezet. Niet alleen omdat ze een leuke prestatie hadden neergezet, maar ook omdat dit evenement minstens 60 leden tegelijk een weekend lang uit bed hield.

Alle leden van de ploeg kregen een ingelijst exemplaar van de foto die vorige Maand prominent op onze voorpagina stond.

Na deze korte onderbreking van de danspret ging de keet in de Villa nog lang door.



organisatoren Phil & Yvonne; Charles was die dag ziek

Het volgende Hemusfeest is in november

## MET HEMUS' TOEKOMST ZIT HET GOED

vervolg van pagina 1

Het is overigens niet zo dat alle contacten via de vrijwilligerscoördinator moeten lopen. Als je zelf mensen weet te vinden voor een taak dan is dat des te beter. Het bemiddelen in coaching blijft ook een taak van de roeischool maar er kan daarbij uiteraard een beroep worden gedaan op de database van de coördinator.

De database, hij is al een paar keer genoemd, wordt samengesteld uit de gegevens die volgen uit de enquête die onlangs onder de leden is gehouden. Koos is erg te spreken over de respons op deze enquête: "Maar zo'n 50 leden moeten de enquête nog invullen. De reacties die we al gehad hebben waren erg positief en men heeft de enquête over het algemeen heel serieus ingevuld. Gelukkig was er veel variatie in de antwoorden: iedereen heeft andere interesses qua vrijwilligerstaken. Ik verwacht dus dat het wel goed komt met het vrijwilligerswerk bij Hemus." De ervaring die Koos Termorshuizen, die de

enquête heeft verzorgd, meebracht kwam goed van pas. De verzameling van uitkomsten van de enquête zijn door hem al in een soort database gezet die nu ook al primitief wordt gebruikt voor het vinden van mensen. De enquête zal ieder jaar opnieuw worden gedaan om de gegevens up to date te houden. Een ander belangrijk aspect daaraan is dat leden ook per jaar hun interesses kunnen aangeven. Je hoeft dus niet voor de komende drie jaar aan te geven wat je eventueel wilt doen, je kunt nu eenmaal voor een jaar beter overzien hoeveel tijd je hebt.

Het vrijwilligersbeleid zoals dat hier wordt uitgevoerd, gebeurt dat eigenlijk bij andere verenigingen ook? Koos en Sjoerd hebben een cursusavond van de SRO bijgewoond over vrijwilligersbeleid. Hier bleek dat andere Amersfoortse sportverenigingen er ook tegenaan lopen dat het soms moeilijk is vrijwilligers te vinden. Hemus steekt hier wel positief tegen af, vergele-

ken met bijvoorbeeld een fitnessvereniging waar iedereen veel individueler aan het sporten is. Er is nog geen contact geweest met andere roeiverenigingen maar dat staat wel op het programma. De aanpak binnen Hemus met een koppeling tussen roeiwensen en verenigingstaken is op zich wel vrij uniek. De coördinatoren hebben zich ten doel gesteld om twee keer zoveel mensen actief te krijgen binnen de vereniging. Een manier om dit te doen is het beter verdelen van de taken. Sommige mensen doen wel heel erg veel.

Over de activiteiten binnen onze vereniging zegt Koos nog: "Er gebeuren heel veel dingen spontaan, zoals het opzetten van de roeischool, de toercommissie, feesten, de HEK en de HACK, de jeugd en de ledenadministratie. Ook op sociaal gebied: er is veel betrokkenheid met ons jeugdlid Daan Smit die momenteel in het ziekenhuis ligt. Ik heb daarom goede hoop voor de toekomst van Hemus.

Verder veel **luciditeit**, ludiekheid of hoe dat ook mag heten.

**HACK is niet** kijken wie de beste roeier bij Hemus is. En geen wedstrijd voor de grote sterke mannen

# GAAF GANZENGEVOEL

Belevissen van een matineuze roeier door Feike Tibben



Eemgans

Een beetje vroeg varen heeft zo zijn voordelen: er is geen wind, de Eem is op haar mooist en alles is nog een beetje duttig. Vooral als het dan erg mooi en rustig is dan komt van een beetje hard roeien niets, maar waaien de gedachten weg en wordt de beweging een dans in trance.

Zo ook die morgen. Een lekkere zwoele zaterdagochtend. Om 6 uur in de boot voor een rondje Ocriet. Een beetje mist, vaal zonnetje, glad water: prima pico bello. Op de heenweg helemaal niemand, de stijkieters slapen, de vissers draaien zich nog eens om, een enkele voege vogel kijkt verbaasd uit zijn ogen. Op de terugweg, zo na zevenen, wordt alles al wat meer wakker, er komt wat beweging op de kant. Bij Baarn staat zowaar een gapende roeier op het vlot. Er blaft een hond. Nog een keer en nog eens. Ik schenk er geen aandacht aan.

Dat had ik beter wel kunnen doen. Plots ben ik omringd door ganzen. Mijn skiff zit werkelijk midden in de kolonie. Ze haken achter mijn riemen, komen van onder de boot, wurmen zich dóór mijn riggers heen, ik voel vleugels op mijn rug, één flatst op m'n hoofd, gekwaak en gekrek: ik word gek. Het duurt maar enkele tellen - dan is het voorbij. We kijken elkaar aan: de hond aan de overkant - aanstichter - is zich van geen kwaad bewust. De ganzen die meer op de hond zaten te letten dan op mij ('nee joh hoe vaak heb ik het niet gezegd: die roeiers komen altijd pas na negenen', had vader Gans die ochtend nog wijzig tegen zijn kroost gezegd), keken naar boven of ze daar nog een vroege roeier moesten vren.

En ik? De varende Niels Holgersson, gans verbaasd en gans geschrokken, heeft nog even overwogen zich bij hen aan te sluiten. Het zuiden trekt. Het loopt gans anders: lekker skiffen naar Hemus en daar een stoer verhaal vertellen. Misschien geloven ze het wel.

## BERLIJNSE GASTVRIJHEID

door Hemus roeicollectief Berlijn 2004



Per trein naar Berlijn, twee volle dagen roeien en de rest van de tijd stappen en de toerist uitgangen. Ziedaar wat voorheen

ploeg York dit jaar als uitstapje gekozen had.

Alle dagen werden we prettig begeleid door onze gastheer bij de Märkischer Ruderverein in Spandau, Wulf Franke. Een tegenbezoek is niet uitgesloten.

## 28-8 'S MIDDAGS: HEMUS ALGEMENE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

**HACK is:** Een **gezellig** roeievenement voor **iedereen** bij Hemus. Roeien met andere mensen: **krukken & cracks**, oud & jong, dik & dun. De ideale gelegenheid om na de

vakantie het roeien **weer op te pakken**.

In C-vieren.

Vooraf veel **gezelligheid**: hét moment om je vakantiefoto's en je vakantiebruine kop te laten zien!

binnen de vereniging.

**Info**

Jantinus Ziengs  
033-4657227  
jziengs@hetnet.nl







Monding in het Eemmeer



't Raboes 16 km

15 km



14 km



13 km

12 km



11 km



10 km



Brug van de A1 Jachthaven Eembrugge



BWV De Eem

8 km



7 km

Gemaal Zeldert



6 km

Grote Melm



5 km

wisselvlot



Kleine Melm



4 km

Gemaal Malesluis

3 km



hoogspanningsleiding

2 km



Driesluizenbrug

1 km

zwaaiikom



Isselthaven

Koppelbrug

Hemus

Stuw Valleikanaal



Kwekersbrug

spoorbrug

Koppelpoort

Zie ook de website de-eem.nl