

Opening van het Jaar 2021 – Nieuwjaarstoespraak

Ciao ciao 2020!

Dit mooie filmpje met een toepasselijk partizanen strijdlied in deze corona tijd heeft Koos gemaakt, met dank hiervoor!

Het was een bizar jaar om nooit, maar liever snel te vergeten. Een jaar vol annuleringen, van stilstand en teleurstelling, maar gelukkig waren er ook hoogtepunten...

Zoals in juli, toen we eindelijk weer allemaal konden roeien in een ploeg.

Toen konden ook alle boordroeiers even hun hart ophalen.

We maakten zelfs nog drie toertochten, hielden een normale ALV en een geslaagde Open Dag met botendoop. Eind september was onze eerste en laatste wedstrijd van het jaar, de zeer geslaagde Eemus2020, met dank aan de wedstrijd- en Eemheadcommissie, de barcommissie en vele vrijwilligers voor de uitstekende organisatie.

Daarna sloeg de coronadeur weer keihard dicht.

We hebben nog nooit zoveel in een C1 of skiff gezeten; 275 Hemus leden hebben ruim 7000 afschrijvingen gedaan. Sommige C1 boten zijn 400 keer het water op gegaan.

Met bewondering zagen we hoe beginnende senioren onder leiding van de roeischool direct in een C1 stapten en corona proof afroeiden, waarvoor petje af!

Zij hebben nog nauwelijks in een ploeg geroeid, niet samen een boot getild met 'handen aan de boorden, tillen gelijk nu'...

Hemus heeft de crisis tot nu toe goed doorstaan. We zijn financieel gezond gebleven en we zijn dankbaar dat we geen corona uitbraak hebben gehad. Er werden wel enkele leden getroffen, maar zij zijn gelukkig weer goed hersteld. Iedereen hield zich ook voorbeeldig aan alle wisselende coronaprotocolen en de zaterdag- en zondagploegen doen hun beurt als coronawacht; dit hebben we met z'n allen fantastisch gedaan.

Voor iedereen die niet in eenpersoonsboot kon stappen was het natuurlijk een treurige bedoening. Wij zijn blij dat je als Hemus lid trouw gebleven bent; we hebben minder opzeggingen ontvangen dan andere jaren.

Gelukkig kon de jeugd zich het hele jaar door wel goed uitleven. Zij hadden Hemus en de vloot grotendeels voor zichzelf. De jeugdcoaches en het jeugdbestuur hebben fantastisch werk gedaan, door een mooie roeiweek te organiseren, een aantal sportieve onderlinge wedstrijden te houden en een gezellig Sinterkerstfeest te vieren.

Als bestuur bedanken we alle commissies voor hun goede werk, de redactie voor het mooie blad, onze schoonmaakploeg en klusploeg voor hun inzet; de roeischool en coaches die het mogelijk hebben gemaakt voor nieuwe leden om mee te doen.

Straks, tijdens de bingo, horen we van Peter Slagter, namens het seniorenconvent, wie de ploeg van het jaar is. Na onze toast horen we van de redactie wie de kerstpuzzel wint.

En dan is het nu nieuwjaar, het glas is vol. Ergens in het voorjaar kunnen we het roeien uitbreiden. In de zomer zitten we vast allemaal weer op het water. En dan blijven we na het roeien ook heel lang hangen op het terras, lekker napraten en koffiedrinken.

Onze vloot is er klaar voor. Er komen zelfs nog twee tweetjes, drie skiffs en een 2^e Muurhuizen bij.

En ja, natuurlijk gaan de dames van Eempower weer ergens blik halen. We zien Mariska en Jens weer racen in een dubbeltwee. De mannen in de nieuwe Empacher, de vier zonder, gaan vast ergens schitteren. En welk record gaat Luna breken? De ploeg van Marco en John trappen zich het snot voor de ogen op de Ringvaart marathon. De Hola vaart weer uit, misschien komt er wel een Tuthola bij?? En natuurlijk gaat onze Thom naar Tokio! Daar zien we ook Maarten strijden in de Holland Acht om het Olympisch goud.

Zal de Elfstedentocht doorgaan in mei, ijs en corona dienende? Dan zijn wij er als de kippen bij om met een paar ploegen mee te doen! In juni organiseert Hemus een jubileum Natroweemus, dan stappen we vrolijk verkleed in een acht. En in juli vieren we ons 6^e lustrum, het jaar van de parel.

Eind september hebben we weer een fantastische, echte Eemhead en in het najaar houden we onze driekwart. Als toetje van het toerseizoen hebben we een idyllische snert lichtjestocht met een mooi verhaal erbij....

Dus, laten we toasten op onze toekomst, op een mooi roei-jaar, waarin we ons jubileum echt gaan vieren.

Laten we het glas heffen en elkaar een gelukkig Nieuwjaar toewensen!

- handen aan de glazen - tillen gelijk - NU
- Gelukkig Nieuwjaar!!!!